

Feest van Passie. Als je weet wat de grondbetekenis is van Passie, klinkt dit als een innerlijke tegenspraak. Passie betekent lijden, afzien. Op de derde zondag in de veertigdagentijd hebben we ons hoofd gebroken op Jezus' opmerking: "Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen." (Mat.10:34). We zongen Gezang 172:1,2,4, EL 76 461, Opwekking 58 en 614.

"Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen." Wat een absurde uitspraak is dat van Jezus.

Wat daagt Hij ons er mee uit.

We nemen de uitdaging aan en gaan stapsgewijs proberen te ontdekken wat Jezus bedoeld kan hebben.

Stap 1: stel jezelf de vraag wat je voelt en denkt bij deze uitspraak.

Ik voel onbegrip, teleurstelling, verbazing.

Ik denk namelijk dat de uitspraak haaks staat op veel andere uitspraken in de evangeliën en brieven.

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Lukas 2:14

Zalig zijn de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Mattheus 5:9

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22-23

Stap 2: bestudeer het verband waarin de uitspraak gedaan wordt.

Jezus zendt zijn twaalf leerlingen uit. Zij gaan Israël doorkruisen. En ze zullen denken: dat wordt oogsten! (let ook op de aanloop in 9:35-38) Wie wil nu niet delen in de hemelse vrede!

Jezus bereidt ze er echter op voor dat er veel weerstand zal komen. *"Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. Als ze je niet willen ontvangen en niet naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen."* (Mat.10:12-14,17)

Stap 3: zoek parallellen in deze tijd.

Welke vreedstichters stuiten in een recenter verleden op weerstand?

Mahatma Ghandi en Martin Luther King zijn bekende voorbeelden van mensen die een vredesbeweging ontketenen. De *slachting van Amritsar* (1919) en *Bloody Sunday* in Alabama (1965) zijn voorbeelden van gewelddadige tegenstand. De gevestigde orde voelde dat er aan de stoelpoten gezaagd werd.

Als Jezus hemelse vrede komt brengen, prikt Hij door aardse systemen heen. Hij doorbreekt comfortzones.

Mensen die schelden heel gewoon vinden, krijgen te horen dat dat niet bij de hemel past. Vreemdgaan ook niet. Royaal uitlenen wel. Je linkerwang toekeren ook en zelfs je vijand liefhebben. (Mat.5)

Stap 4: vergelijk enkele bijbelvertalingen.

Probeer de grondtekst te vinden. De HSV en de Naardense Bijbel zijn heel dicht bij de brontekst vertaald.

Zo klinkt Mat.10:34 in de Naardense: *"Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te werpen."*

Werpen is opdringen. En dat past niet bij vrede... Vrede wordt vreedzaam gebracht. Maar het brengt wel zwaard = scheiding. Namelijk tussen de vreedstichters en degenen die alles bij het oude willen laten.

Dit conflict kan zich afspelen in gezinnen, maar ook binnen één persoon. Het zwaard gaat door je ziel.

Vrede kost passie.

Maak een keus uit de onderstaande gesprekspunten.

1. Even een rondje maken: welk verlangen roept Mat.10:34 in je op?
Hoe zou je zo concreet mogelijk aan dat verlangen kunnen beantwoorden?
2. Stelling: toch blijft het jammer en onnodig ingewikkeld dat Jezus het zegt zoals Hij het zegt in Mat.10.
Mee eens of niet?
3. Ghandi en King lieten zich neerslaan en –schieten. Jezus liet zich kruisigen. En ik?
4. Welke vrede ervaar je zelf door je geloof in Jezus? En welke ónvrede?
5. Wat moet je volgens jou doen om meer vrucht van de Geest te krijgen? Oftewel, wat doet een vrucht?
6. Voor wie meer wil. Verdiep je eens in de manier waarop Jezus vrede en zwaard elders ter sprake brengt.
Voor wie meer wil. Maak eens studie van de relatie tussen Ghandi, Martin Luther King en Jezus.